



Nieuwsbrief februari 2024

Beste belangstellende,

We beginnen deze nieuwsbrief anders dan anders. De praktische zaken komen, hoewel belangrijk, even op het tweede plan. Waarom?

Dit jaar bestaan we 35 jaar! Hoe uniek voor een project dat in de loop van die jaren door duizenden participanten (inclusief bewoners) op vrijwillige basis stap voor stap werd en wordt vormgegeven. Dit jubileumjaar is dan ook een ode aan hen en in het bijzonder aan de eerste pioniers die het 6 ha grote terrein met de casco-achtige gebouwen met haar asbest golfplaten daken in 1989 van de Franse stichting Kindervakantiekolonie kochten. Achteraf gezien had deze keuze om dit vervallen complex aan te kopen een mystiek karakter, dat wil zeggen dat de autoriteit (de aantrekkingskracht) die van dit complex in verval uitging blijkbaar de kopers iets te zeggen had. Mystiek, zoals tot uitdrukking werd gebracht door de dichter Rainer Maria Rilke (1875 – 1926), die in de werkplaatsen van de beeldhouwer Auguste Rodin (1840 -1917) aan het torso van Apollo een gedicht wijdde met de slotregels '..... geen plek aan hem die jou niet ziet. Zo doorgaan met je leven kun je niet.' De filosoof Peter Sloterdijk neemt de handschoen op n.a.v. het bovenstaande en schrijft zijn boek 'Je moet je leven veranderen' en zegt dat '*ding zijn*' vanaf dat moment per definitie niets anders betekent dan: iets te zeggen hebben. De Franse filosoof Bruno Latour sluit daar later op aan door over 'het parlement der dingen' te spreken. De afgelopen jaren hebben we in onze nieuwsbrieven uitgebreid bij deze zienswijzen stil gestaan.



De pioniers in 1990 vereeuwigen zichzelf

Terug naar een andere realiteit van alledag waar filosofie en praktijk in elkaar overvloeien, waar denken en handelen samengaan en we stil willen staan bij de eerste negen jaar (1989 – 1998) van ons bestaan. Dat doen we door twee personen uit die tijd te eren: de oud-voorzitster Henny Voskuil en oud-bestuurslid Rein Mulder. Zij vertegenwoordigen al die anderen uit de beginjaren die Ecolonie door deze, zoals wij dat noemen 'zwangerschapsjaren' heen hebben geloodst. Onverwachts vond in 1998 de bevalling plaats toen een nieuwe groep zich aandeed. Zij hadden de moed, de visie en de energie om 'het kind' verder te voeden en te kleden. Zij waren zich ook zeer bewust van de oproep die uitging van de plek, als ware het torso van Apollo, zoals hierboven beschreven. Pas in 2011, na al het materiële basiswerk, zoals daken vernieuwen, camping en rioleringsysteem cq filters aanleggen, kristalliseerde de visie zich verder uit en verscheen de nota *'Ecolonie-Forge Neuve in de toekomst'*. De visie werd begin jaren 2020 aangevuld (de laatste puzzelstukjes werden ze genoemd) met de visie van Bruno Latour. Ecolonie heette vanaf toen Gaia Collectief Ecolonie, zich daarmee onderscheidend van ecodorpen. In de volgende nieuwsbrief zullen we de kenmerken van dit collectief beschrijven. Overigens is er in onze nieuwsbrieven veel over deze bewustzijnsprocessen geschreven.



"La Ville Verte" (het groene dorp) jaren '90 eerste uitingen van vormgeving folders e.d

De afgelopen 35 jaar hebben we stap voor stap op onze plek al experimenterend zonder ideologische poespas, zowel in denken als in doen, met ziel en zaligheid, met een oriëntatie op het gewenste paradigma, Ecolonie heel basic trachten vorm te geven. Dat 'stap voor stap' idee, zoals hierboven genoemd, is een concretisering van een van onze filosofische uitgangspunten: handelen vanuit de vertraagde tijd. En nu wil het dat we juist deze maand het boek met de titel '*De vertraagde tijd – revanche van de Geest als Filosofie van de Toekomst*' hebben gelezen. De titel alleen al is veelbelovend en sluit aan bij ons idee een eiland van de toekomst te willen zijn. Het boek is reeds in 1999 uitgekomen in het jaar van het overlijden van de schrijver, cultuurfilosoof professor Arnold Cornelis (1934 – 1999). Onderaan in deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de verrassende inhoud van het boek, onder de titel Filosofische beschouwingen.

Het leven van alledag

Afgelopen najaar deden we verschillende oproepen. Een daarvan was de oproep voor ervaren timmerlieden/klussers om in februari gedurende tien dagen het grote dak van de witte schuur op Forge Neuve te renoveren. Dat is gelukt! Op het eind van deze nieuwsbrief een fotoreportage van deze megaklus gedaan door Apollo (ja hij was aanwezig, maar niet als torso), Hans, Karin, Matteo, Bob en Hidde met aanvullende hulp van Harmen, Robert, Flip e.a. voor het afvoeren van de oude balken en planken. Tijdens het werk bleek dat we precies op tijd waren; op sommige plekken begonnen de balken te rotten.



Verder in deze nieuwsbrief

- Activiteiten in voorjaar en zomer
- Ecofunding
- Oproepen, o.a. zoeken we goede 2e hands de Waardtenten en goede caravans voor verblijf tijdelijke participanten
- Drie bijzondere activiteiten om mee te werken
- Eigentijds Kinderfestival van 18 t/m 22 augustus
- Sponskomkommers
- Onze consumentenkring – onze kaasverkoop in Nederland en België via verdeelpunten
- EHBO docent gezocht
- Foto's verbouwing Grote Schuur op Forge Neuve
- Filosofische beschouwingen over het boek 'de Vertraagde tijd'

Veel lees plezier, met vriendelijke groet,

Bewoners en participanten



Activiteiten in voorjaar en zomer

Op onze website kun je de agenda met ons aanbod aan activiteiten vinden voor

zowel het voorjaar als de zomer. Hieronder een overzicht van de voorjaarsweken.

- We bieden een nieuwe activiteit aan: **Art de la Source – Bronweek**, die gegeven wordt door **Josemieke Segers**. Deze cursus wordt gegeven van **14 – 20 april**. In deze week ga je je creativiteit ontdekken en met gevonden materialen uit de natuur een kunstwerk maken. Door meditatie, visualisatie, klankbad, bosbad/natuurverbinding en lichaamsbewustzijn ontdek je wat zich door jou wil manifesteren.

De overige activiteiten in het voorjaar zijn:

30 maart tot 6 april (Vol)

Yoga & Wandelweek retraite “Ruimte en Lichtheid” door Caroline Kluijtmans

6 tot 13 april

Leven met planten – Kruidenweek door Mevrouw Onkruid (Maaïke Pfann)

24 tot 25 april

Werken met het wiel – De natuur als medicijn door Lieke Deelstra

26 april en 2 mei

Zweethut door Lieke Deelstra en Ruud Pleune

28 april tot 4 mei

Critical Alignment Yoga “Landen in je lichaam” door Marion Meuffels

29 april tot 1 mei

De stem van de natuur door Ruud Pleune

29 april tot 1 mei

Mini natuurretraite – in contact met je natuur door Lieke Deelstra

5 tot 11 mei (Vol)

Yoga en heartfulness door Caroline Terpstra

Wat de zomer betreft vragen we speciale aandacht voor de bijzondere week in juli met de naam Gathering. Marko Pogacnik is dan de speciale gast. In zijn boek ‘Ontmoeting met natuurwezens’ – Het gevoelsleven van de aarde – schrijft hij: *‘In een periode van precies dertien maanden werd mij door de natuurwezens zelf verteld en uitgelegd hoe hun wereld er in grote lijnen uitziet. Ik voelde me als een gast die uitgenodigd was in een onbekende wereld, zodat ik vervolgens anderen zou kunnen vertellen dat deze wereld echt bestaat en hoe overweldigend mooi ze is.’*

Deze week is een unieke mogelijkheid om Pogacnik te ontmoeten en te luisteren naar zijn verhalen over de ontmoetingen met natuurwezens.



Ecofunding

Vorig jaar hebben we een oproep gedaan om ons een lening te verstrekken, zodat wij kunnen investering in zonne-energie voor zowel het opwekken van electriciteit als het verwarmen van water voor bijvoorbeeld de douches op de camping.

Inmiddels hebben we een bedrag van ruim € 55.000 opgehaald. Hiermee hebben we de opdracht kunnen geven om zonnepanelen op de boerderij en zonnecollectoren op de gebouwen Aqua en Aeolus te kunnen installeren. Deze worden voor de zomer geplaatst. Heel veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Echter, we willen verder gaan om qua energie nog meer zelfvoorzienend te worden.

Waarde

Bij geld lenen is het gebruikelijk dat er gesproken wordt over het betalen van rente. Wij gebruiken het woord waarde omdat we ook in natura kunnen terugbetalen c.q. uitwisselen. Wij denken daarbij aan een rente = vergoeding = waarde van 2% per jaar. Die waarde wordt bij voorkeur uitbetaald in natura -

bijvoorbeeld de waarde wordt afgetrokken van de kosten voor een verblijf op Ecolonie of ter besteding in onze webshop - of een combinatie van geld en natura.

Het is aan de leninggever om te bepalen voor welke waarde het geld aan ons geleend wordt en hoe hoog de waarde zal zijn (0 tot max. 2% per jaar). We staan open voor andere voorstellen. Je hoeft geen miljonair te zijn om mee te werken aan dit Ecofunding plan! Met elke bijdrage zijn wij al geholpen.

Als je belangstelling hebt om hieraan mee te werken en meer informatie wilt, neem dan contact op met [Els](#).



Gezocht De Waard tenten en caravans

Een aantal mensen komt graag kamperen maar heeft zelf geen kampeeruitrusting of geen vervoer om de campingspullen mee te nemen. Om hen te faciliteren, verhuren wij ingerichte De Waard huurtenten van het type Albatros en Vergrote Zilvermeeuw. Mocht je één van deze tenten hebben liggen en deze zijn nog in goede staat, dan houden wij ons aanbevolen om deze over te nemen.

Verder ontvangen wij in de zomermaanden een behoorlijk aantal tijdelijke participanten. Zij verblijven in hun eigen tent, in één van de 11 blokhutjes of in één van onze caravans, die we speciaal hiervoor hebben. Een aantal van deze caravans zijn nu helaas aan het einde van hun levensduur. Misschien heb je een

wat oudere in goede staat verkerende caravan staan die je niet of nauwelijks gebruikt. Wij zijn daar heel blij mee. Je kunt natuurlijk ook eerst bij ons je vakantie komen vieren en dan je caravan laten staan. Mocht je een tent of caravan voor ons hebben, neem dan svp contact op met [Els](#).

Drie bijzondere activiteiten om mee te werken

Speciale klusweek van 20 tot 26 maart

We hebben altijd veel klussen die gedaan moeten worden: nieuwbouw maar vooral ook onderhouds- en schilderklussen.

Daarom organiseren we een speciale klusweek dit voorjaar om hieraan met een groep mensen te werken. Ben je een handig iemand en heb je enigszins ervaring met klussen, bijvoorbeeld met hout, of met schilderen of met lassen, ect? Dan zou het heel fijn zijn als je ons komt helpen. Mocht je deze specifieke week niet kunnen maar wel een andere periode dan ben je ook van harte welkom. Neem contact op met [Johan](#) voor meer informatie en opgave.



Eigentijds Kinderfestival 18 t/m 22 augustus

De afgelopen tijd zijn we begonnen met de voorbereidingen. De [inschrijving](#) is in volle gang en gaat heel goed.

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep wie naast Lobke Brouwer (coördinator) mee wilde werken. Die hebben we gevonden in de persoon van Janet Jonker. Samen met Johan vormen ze de werkgroep die het Festival dit jaar organiseert. [Lees hier meer](#) over dit prachtige festival voor kinderen.

Speciaal programma voor 13 – 15 jarigen

Na het succes van vorig jaar, is er dit jaar ook een speciaal programma voor 13 tot 15 jarigen met het thema 'hoe overleef ik in het bos'. En dat het een succes was, blijkt wel uit de inschrijvingen nu: voor deze leeftijdsgroep zit de groep bijna vol.... [Ontdek meer over het programma](#).

Gezocht: Vrijwilligers Kinderfestival

Zoals ieder jaar zoeken we vrijwilligers die mee willen helpen, bijvoorbeeld als groepsleider van de kinderen, crêcheleid(st)er of tentenbouwer. Heb je zin om mee te helpen, of ken je iemand die dat zou kunnen, [meld je dan hier aan](#).

Gezocht: Cursusleider EHBO

Iedere 2 jaar geven we een basiscursus EHBO aan onze groep vaste bewoners en participanten. Degene die dat jarenlang gedaan heeft is inmiddels met pensioen, en daarom zijn we opzoek naar iemand die dat wil doen. Het is een weekend in het najaar (bij voorkeur november): zaterdag de hele dag en zondagochtend. Heb jij een lesbevoegdheid om dit te doen of ben je een ervaren EHBO'er, stuur [Johan](#) een mail voor meer informatie.



Onze consumentenkring

Kaasverkoop in Nederland en België via verdeelpunten

In de voorgaande nieuwsbrieven kon je lezen over onze [Consumentenkring Ecolonie](#). Het aantal plaatsen waar onze kaas verkrijgbaar is neemt gestaag toe. Het is langzaam, maar mooi proces om te zien hoe mensen, die ons een warm hart toedragen, zich inzetten om onze kaas onder de aandacht van vrienden, kennissen, burens, etc te brengen. Ze zijn voor ons een soort ambassadeur. Het is niet alleen de kaas en zijn bijzondere smaak, maar vooral ook het verhaal áchter de kaas. Waar ze vandaan komt en met welke intenties en visie ze gemaakt is. Daarvoor willen we ze vanaf deze plaats hartelijk danken!



Verdeelpunt zijn

Zou je zelf ook een rol willen spelen in de verkoop van onze kaas, of heb je daar vragen over? [Lees hier](#) meer informatie of als je vragen hebt kun je [Johan](#) een mail sturen.

Onze kaas is in de volgende plaatsen verkrijgbaar

- Verdeelpunt Beek en Donk (Brabant)
- [De Ekolander Natuurvoeding](#), Lelystad (Flevoland)
- Verdeelpunt Vinkenbuurt, [Peter van Kempen](#) (Overijssel)
- Verdeelpunt [Hoeve Avondrust](#), Vlaardingingen (Zuid-Holland)
- Verdeelpunt Eexterveen, [Gert-Jan en Eveline](#) (Drenthe)
- verdeelpunt camping [Landgoed de Gortmeule](#), Horst (Limburg)
- Geitenboerderij [de Grote Stroe](#), Stroe (Gelderland)
- Iedere vrijdag op de Boerenmarkt in Utrecht, marktkraam van de Grote Stroe
- Geitenboerderij [de Geitenhof](#), Oud- Veeningen (Drenthe)
- Iedere zaterdagochtend op de biologische Boerenmarkt in de Stadsboerderij in Almere (Kemphaanpad 14) bij de marktkraam van de Geitenhof
- Averbode (België) vraag ons om contactgegevens





Sponskomkommers

Dit jaar hebben we voor het eerst sponskomkommers geteeld.

De sponskomkommer (*Luffa aegyptiaca*) is een vrucht die onderdeel is van de komkommerfamilie. De jonge zachte vruchten kunnen worden gegeten als groenten. Als je de vrucht door laat groeien, ontstaat er een grote vrucht waarvan de schil uiteindelijk bruin wordt. Je kan de schil er dan zo af halen en daaronder zit een vezelig patroon wat kan dienen als onder andere spons.

De plant komt oorspronkelijk uit India, maar doet het ook goed in onze tunnels.

We hebben uit de 5 planten rond de 75 "sponzen" kunnen oogsten. Deze gebruiken we in de keuken en we zullen ze ook in de winkel gaan verkopen.

Foto's verbouwing dak schuur op Forge Neuve





Filosofische beschouwingen deel 1

Aandacht voor het boek 'De vertraagde tijd – een revanche van de Geest als filosofie van de Toekomst' geschreven door Arnold Cornelis (1934 – 1999).

Deze aandacht gieten we in de vorm van het weergeven van citaten uit het boek. Dat hebben we eerder gedaan bij de bespreking van twee boeken van de filosoof Bruno Latour. Wat opvalt bij het openslaan van de Vertraagde Tijd, is dat Cornelis zijn zeven hoofdstukken resp. eerste dageraad tot en met de zevende dageraad noemt. Dat maakt nieuwsgierig omdat je die termen niet vaak tegenkomt. Maar we beginnen met zijn inleiding met de titel 'Baas in eigen brein'. De ondertitel luidt: 'Filosofie als model van de wereld en de ontwikkeling van de menselijke tijd.'

Cornelis begint zijn inleiding met een anekdote. Hij schrijft: "Een voormalige zee kapitein vertelde mij hoe de directeur van de zeevaartschool naging of hij een bekwame zeevaarder voor zich had, die kon afstuderen. Er was een afsluitend gesprek, waarbij de directeur aan elke toekomstige schipper dezelfde vraag stelde: 'Welk instrument hebt u minimaal nodig om uw route te vinden?' Duizenden jaren lang voeren schippers zonder kompas en zeker zonder radar. Het juiste antwoord was 'de klok', als symbool van de kennis van de tijd." – pag 3

—
"Het kennissysteem van de tijd is van een logisch hogere orde dan de kennis van de ruimte, want de tijd ordent het besturingssysteem van onze kennis, terwijl de kennis van de ruimte ons passief laat." – pag 4

—
"De meeste twintigste eeuwers zouden zakken als ze examen af moesten leggen bij de directeur van de zeevaartschool, ze zijn niet geschikt als kapitein, immers van het kennissysteem van de tijd; van hun eigen tijd hebben ze geen weet. Ze leven en denken in de herhaling en in de versnelling, net als de computer werken ze met een steeds hogere kloksnelheid. Terwijl nadenken verloopt in de vertraagde tijd, met een kwalitatief rendement" – *pag 5*

—
"De computer weet ook niet wat tijd is, hij beeldt tijd af als ruimte, iedere minuut is gelijk, ieder jaar, iedere eeuw. Maar dat is de tijd niet, de tijd is het verhaal van de verandering, van de mens en van de wereld." – *pag 7*

—
"We bereiden ons voor op een nieuwe culturele stap in de ontwikkeling van de menselijke geest. Want de twintigste eeuw was wel een technologische en organisatorisch leerproces, met een ongekende vooruitgang in de specialismen op alle gebied, maar het was een blinde eeuw in termen van sturing en zelfsturing. We tellen twee wereldoorlogen, die nergens toe dienden, want nu werken de landen samen. De macht was totalitair en de mensheid was gehoorzaam. De twintigste eeuw produceerde de zwijgende mens zonder zelfsturing en zonder communicatie." – *pag 8*

—
"De toekomst is een geestelijke tempel van waarden. De toekomst is de logica van de levenslust, van de meest menselijke drift om te leren en van de zelfsturing in de richting van wat waardevol is en van wat nieuwe mogelijkheden biedt. De toekomst is de definitie van jeugd. In de twintigste eeuw was jeugd alleen maar een biologisch begrip, verbonden met individuen, de maatschappij als leerproces werd nog niet gedacht.

In de volgende eeuw is jeugd een filosofisch begrip en cultureel bepaald, namelijk het hebben van nieuwe ideeën. De overgang naar de volgende eeuw valt cultureel samen met de ontwikkeling van ons denken over de dimensie tijd. De kennis van de twintigste eeuw blijft, maar komt in een gigantisch nieuw perspectief." – *pag 9*

—
Cornelis beschrijft dan zijn visie op de oudere filosofische werken Hij zegt dat 'die vertrekken vanuit een catastrofaal leerproces, waarvan de resultaten altijd vals zijn en dat is ook gebleken in de twintigste eeuw.' Hij definieert 'een leerproces als catastrofaal wanneer men de oplossing voor een probleem zoekt in een denksysteem dat die oplossing logisch uitsluit. Dan ben je lang bezig.

De tijd ontbrak ons nu om de bespreking van het boek af te ronden. In de volgende nieuwsbrief zullen we het tweede deel plaatsen.